

# Reis Naar Budapest...



# Waarom meegaan?

Boedapest is niet alleen een ontzettend mooie stad, maar ook een stad die zich perfect leent voor een citytrip met vrienden, de laatste jaren is het dan ook een must geworden voor de mobiele student om eens een stapje te zetten in de Hongaarse hoofdstad. Uiteraard is ook het feit dat je erheen trekt met je favoriete studentenvereniging een doorslaggevende factor!



# Wat gaan we daar doen?

De termen zijn een niet te missen onderdeel van een vakantie naar Boedapest. Een duikje nemen een verwarmd buitenzwembad en daarna even rustig uitzweten in één van de vele sauna's, of wat liggen dobberen in een medicinaal bad... De levensgenieters zijn aan het juiste adres!



# Het Parlementsgebouw



# Ijsschaatsen

In de winter maakt een vijver plaats voor een reuzachtige ijsschaatspiste...



# Buda Castle



# Vissersbastion



# Ruin Pubs





# Opera

Voor de liefhebbers...



# Praktisch

.We vertrekken op maandag 6 februari en keren terug op donderdag 9 februari. We vliegen met Ryanair en vertrekken vanuit Charleroi (we nemen de bus naar Charleroi in Gent Sint Pieters)

.We slapen in het Wombats City Hostel (een hostel waar ik op mijn reis naar Boedapest vorig jaar zeer tevreden over was.)

<https://www.wombats-hostels.com/budapest/hostelpictures/>

.Je hoeft niet op voorhand te beslissen aan welke van de activiteiten je wilt deelnemen, enkel voor de opera worden de tickets best op voorhand besteld en als je een duikje wilt nemen in de thermen vergeet je best je zwempak niet.

# Kostprijs

.De vliegtuigtickets voor onze data kosten op dit ogenblik 40 euro, maar de prijs varieert van dag tot dag. Pas op het moment van de boeking kunnen we er dus absoluut zeker over zijn → snel beslissen of je mee wilt is dus de boodschap

.We boeken ook de busrit van en naar de luchthaven best op voorhand. De tickets kosten 10 euro. Wie liever niet vanuit Gent vertrekt laat me dat best weten.

.Voor de accomodatie geldt hetzelfde principe, voor 10 euro per nacht kunnen we verblijven in het hostel (in totaal geven we dus 30 euro uit aan onze verblijfplaats)

# Kostprijs deel 2

- .Voor 3 euro kan er ontbeten worden in het hostel (het ontbijt is vrij uitgebreid en dus zeker aan te raden)
- .Eten in de stad Boedapest is (net zoals de meeste andere zaken daar) vrij goedkoop, ik zal restaurants suggereren, maar je mag je ook vrij voelen om zelf op ontdekkingsstocht te gaan
- .Je kiest aan welke activiteiten je deelneemt en aan welke niet, maar als je de thermen overweegt leg je daar best 15 euro voor aan de kant.

Bedankt voor jullie aandacht!

